



Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Förvaltningsberättelse 2016

Allmänt

Föreningen Hållbart byggande i Värmland konstituerade sig i april 2015. Föreningsbildningen var en naturlig fortsättning och formalisering av det nätverk med samma namn som existerat sedan 2011, och nätverkets medlemmar utgjorde också huvudparten av de närvarande vid det konstituerande mötet.

År 2016 var föreningens första helt ordinarie verksamhetsår. Det har också präglats av en lång rad utåtriktade aktiviteter som presenteras närmare nedan. Vi vågar påstå att vi med dessa etablerat oss som en intressant och respekterad arrangör av sammankomster med relevans för det hållbara byggandet i Värmland.

Vid årets slut hade föreningen totalt 46 medlemmar, varav 22 är privatpersoner och 24 utgörs av företag och organisationer. Dessa företag och organisationer har sammanlagt 14 459 anställda.

Publika aktiviteter

Föreningens verksamhet har under 2016 i hög grad utgjorts av publika aktiviteter, öppna för såväl medlemmar som icke-medlemmar och helt utan avgifter. Följande aktiviteter kan rapporteras:

22 januari: Myter och missförstånd. Mikael Rosén föreläste och besvarade frågor på temat Myter och missförstånd om energisparande vid en eftermiddagsträff hos WSP.

16 februari: Bygg i trä! En heldagskonferens i Karlstad om det moderna träbyggandets möjligheter. Landshövding Kenneth Johansson öppningstalade, och därefter följde anföranden av bl a Wenche Höye och Erik Stenhammer, Norge, Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet, Maria Hollander, The Paper Province samt Lars Atterfors, konsult inom industriellt träbyggande. Konferensen lockade ett 90-tal deltagare allt som allt. Konferensen anordnades i samarbete med Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen.

11 mars: Miljöcertifieringar. Lisa Falkenström och Per Andersson ledde ett förmiddagsseminarium på Samhällsbyggnadshuset, Karlstads kommun, där deltagarna fick hjälp att reda ut begreppen och förstå skillnaderna mellan certifieringar som Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Svanen.



11 maj: Årsmöte med kåseri om Gjuteriets historia. Efter genomförda årsmötesförhandlingar tågade deltagarna iväg till Gjuteriet i Karlstad för en presentation av Karlstads Mekaniska Verkstads historia och verksamhet. Kvällen avslutades med gemensam middag på Cava 42.

13-14 juni: Studieresa till Norge. Drygt 20 medlemmar åkte med bokad buss till Norge för att först besök Asplan Viaks "plusenergihus" i Sandvika och därefter gå på guidad vandring på Oslooperan. Därefter gick färden till Hurdal, där man under den andra dagen dels fick en presentation av Hurdals kommunes planer på ett nytt bycentrum, dels fick besöka Hurdals ökolandsby. Studieresan gav i sig också rika tillfällen till informellt nätverkande och samtal.

16 september: Energilyftet Karlstad. På uppdrag av Energimyndigheten, via Energikontor Värmland, arrangerade föreningen ett halvdags seminarium kring den nya interaktiva utbildningen Energilyftet, för ett tjugotal deltagare.

30 september: Många bostäder fort – men bra? Detta halvdagsseminarium, där Sweco stod för lokalerna, ägnades åt den nya bostadskrisen i Sverige och i Värmland. Dag Johansson, Norrköpings kommun, och Cajsa Krona, Chalmers/Sweco, föreläste med varsitt perspektiv kring konsten att bygga många bostäder fort men ändå göra det bra. Kester Gibson, länsstyrelsen, bistod med aktuell statistik över bostadsbehoven i länet. Evenemanget lockade en rekordpublik på ca 70 deltagare och fick även god medial bevakning i lokal press och lokalradio.

19-20 oktober: Studieresa Växjö. Tillsammans med Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen arrangerade föreningen en studieresa till Växjö och dess träbyggnadsverksamhet. Hans Andréén guidade de drygt 20 deltagarna bland stadens olika träbyggnadsprojekt.

29 oktober: Den goda staden. Tillsammans med föreningen Karlstad Lever och Karlstad Bokcafé stod föreningen värd för en diskussion med Moa Thunström, författare till boken Den goda staden.

7 november: Energilyftet Säffle. På uppdrag av Energimyndigheten, via Energikontor Värmland, arrangerade föreningen ett halvdags seminarium kring den nya interaktiva utbildningen Energilyftet, för ett femtontal deltagare.

18 november: Grundstenen 2016. Årets Grundstenen-utmärkelse förlades till Karlstads universitet. Förutom prisceremonin utgjordes programmet av en gemensam lunch och en föreläsning om kemikalieriskbedömning av Carl-Gustaf Bornehag. Till årets finalister hade juryn utsett Riksbyggens energirenoveringsprojekt på Våxnäs, Landstingsfastigheters Nya operationshuset samt Hammaröbostädernas renoveringsprojekt i Lillängen. Det sistnämnda projektet vann också utmärkelsen Grundstenen 2016, för sin kombination av goda energiprestanda och lyckade bostadssociala ambitioner.



Kommunikation

Föreningen har under året drivit sin webbplats www.hbvarmland.se som kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Föreningen ger också ut ett nyhetsbrev med mycket bred spridning i regionen och i berörda branscher, samt driver ett Facebook-konto.

Inom ramen för föreningens engagemang i nätverket Lågan har de värmländska bidragen till Lågans databas över intressanta lågenergibygnader kompletterats och uppgraderats.

Föreningens ordförande har företrätt föreningen vid ett antal tillfällen, t ex vid The Paper Provinces workshop Innovativa Gröna Grums 26 september och Karlstads kommuns bostadsmarknadsdag 30 november.

InterReg-projektet EcoINSIDE

Föreningen erbjöds från start möjligheten att utgöra värmländsk part i InterReg-projektet EcoINSIDE, tillsammans med parter i Hedmark och Akershus fylken samt i Dalarna. Engagemanget gäller den del av projektet som benämns Hållbart byggande, och där målsättningarna är att 1) skapa en gränsöverskridande innovationsplattform; 2) stimulera till ökat trähusbyggande och 3) stimulera den offentliga sektorns beställarkompetens. Tack vare detta engagemang ges också möjlighet att samfinansiera sådana delar av föreningens verksamhet som kan anses vara en del av måluppfyllelsen. Ordföranden Fredrik Holm samt administratören Ulrika Thorén och kommunikationen Maria Fallström är också engagerade att mot timtaxa arbeta för projektet. Svensk huvudman är Arvika kommun.

Med anledning av projektet har föreningens företrädare deltagit i vissa gemensamma möten:

- Elverum, 24-25 augusti (Fredrik Holm)
- Karlstad, 14-15 december (Fredrik Holm, Maria Fallström, Ulrika Thorén)

LÅGAN-projektet

Under året nystartades det nationella projektet LÅGAN, som finansieras av Energimyndigheten och Sveriges Byggindustrier. Projektets syfte är att ytterligare stimulera byggande och renoveringar utifrån någon av de etablerade lågenergistandarderna och i enlighet med de kommande Nära Noll-kraven. I denna fas fokuseras samarbetet mellan fem regionala kluster, varav Hållbart Byggande i Värmland är ett (de övriga finns i Västerbotten, Dalarna, Örebro län samt Kronobergs/Kalmar län).

Med anledning av projektet deltog Fredrik Holm i en uppstartsträff i Växjö 24-25 november.



Styrelse, revisorer och valberedning

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret sammanträtt vid sju tillfällen: 15 januari, 12 februari, 11 april, 27 maj, 9 september, 8 november samt 9 december. Samtliga sammanträden finns protokollförda.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

- Fredrik Holm, ordförande
- Per Andersson, vice ordförande
- Malin Olin, sekreterare
- Mikael Rosén, kassör
- Lars Andersson t o m november 2016
- Fredric Ernstson
- Lisa Falkenström
- Maria Frisk fr o m december 2016
- Peter Söderström
- Lars Yngvesson

Lars Andersson frånträdde sin post i samband med pensionering, och avtackades vid styrelsemötet 9 december. Maria Frisk, som efterträdde Lars Andersson på posten som näringspolitisk företrädare för Fastighetsägarna, valdes redan vid årsmötet i maj till hans efterträdare i styrelsen.

Föreningens **revisorer** har utgjorts av Mattias Eriksson, KPMG, och Bo Nordlund, Brec.

Valberedning har utgjorts av Ulrika Thorén, Henric Ernstson samt Lennart Madsen.

Karlstad 12 maj 2017

Fredrik Holm

Per Andersson

Malin Olin

Mikael Rosén

Fredric Ernstson

Lisa Falkenström

Maria Frisk

Peter Söderström Lars Yngvesson